



Belverslag Ben van Bussel

Ik heb zojuist mijn 2e belronde afgesloten. Ik sluit me aan bij eerdere reacties uit de 2e belronde.

Sommigen willen zich vermaken met televisie en horen praktisch alleen maar het woord "Corona". Dat roept steeds meer angst op en zeker daar waar buurtgenoten (Achterbroek, Eindje) zijn geconfronteerd met de zieke groeien de zorgen over de gezondheid van zichzelf maar vooral ook de gezinsleden.

Men vindt over het algemeen voldoende tijdsbestedingen (lezen, tv kijken, patience, computeren, met eigen partner jokers, klein stukje wandelen, tuinieren, telefoneren).

Toch worden de echte sociale contacten erg gemist en komen de gesprekken vaak op die zo belangrijke contacten: jeu de boulen, bridgen, zingen, fietsen in de

fietsclub enz.

Leuk voorval; het volgende! Als ik bel weten de meesten meteen dat ze "de mister" aan de lijn hebben. Ze proberen dan meteen van het Lierups naar het Nederlands te schakelen. Toen ik zei dat ik ook maar 'ne gewone mens ben en ook lekker gemakkelijk praten kan, werd meteen omgeschakeld en vielen alle remmen weg. Heerlijke gesprekken dan!

Bij iedereen: 'Tot volgende week maar weer!'. "Fijn, geweldig, da'ge der dun tijd vur nimt!"

Hou doe!
Ben van Bussel

Belverslag Carool Beks

Hallo beste medebellers,

Zojuist heb ik mijn tweede belronde afgerond. Het was nergens kommer en kwel, maar je merkt tussen de regels door wel dat het sociale isolement groter wordt en dat een extra telefoontje zo nu en dan erg op prijs wordt gesteld.

Een opmerking die vaak wordt gemaakt is dat de broodnodige informatie die door de media wordt verstrekt als wel erg overdadig en angstaanjagend wordt ervaren.

Ik probeer voor zover ik daartoe in staat ben e.e.a. wat te relativeren en wat tips te geven om daarvan wat afstand van te nemen.

Groet en gezondheid aan allemaal,
Carool Beks